

Poëziepakket 50 gedichten

Alicja Gescinska	Lizette De Koning
Bart Moeyaert	Lotte Van Dijck
Benzokarim	Marc De Bel
Bernke Klein Zandvoort	Maud Vanhauwaert
Bette Westera	Maureen Ghazal
Billie Vos	Max Temmerman
Birgit Mijlemans	Merel van Slobbe
Daniel Biliet	Milja Praagman
Derek Otte	Myriem El-Kaddouri
Diet Groothuis	Nannie Kuiper
Edward van de Vendel	Peter Verhelst
Erik Van Os	Pim Lammers
Evangeline Agape	Ramsey Nasr
Frouke Arns	Reine de Pelseeneer
Geert De Kockere	Rhea Cecile
Hans en Monique Hagen	Rian Visser
Herman Leenders	Rodaan Al Galidi
Ine de Volder	Siel Verhanneman
Ineke Holzhaus	Sjoerd Kuyper
J.A. Deelder	Sofie Verdoodt
Johanna Pas	Stijn De Paepe
Joke Van Leeuwen	Ted Van Lieshout
Jozef Deleu	Thomas Renders
Kasper Peters	Toon Hermans
Leo Vroman	Zindzi Tillot Owusu

Bezette wereld

BOEM

zonder paukeslag

toch ligt alles plat

A_____a

krijssende kinderen, kermende moeders

drones, bommen, raketten, vuurwerk op mijn scherm

orkest van onze ondergang

een arm een been RENNEN mensen in puin

STOP!

alle ogen op Rafah, en elders, ogen te kort

de politiek scheurt de moraal

scheurt de mensheid scheurt

de wereld wankelt mijn begrip VALT

HALT!

daar

ik wou ik wou dat ik papier was
ik wens mezelf van dik karton
ik wou ik wou dat ik je boek was
ik wou dat je me lezen kon
ik wou ik wou dat ik een kaft had
ik wens mezelf een sprookje groot
ik wou ik wou dat ik je boek was
dan zat ik nu bij jou op schoot

Bart Moeyaert

VUURVLIEG

Is jouw mug een olifant, mag je het beestje zo noemen.
Gaat het niet over rozen, hoef je het niet te verbloemen.

Zware momenten geven licht.

Z'n waarde.

Benzokarim

wat ik hoorde in de schelp

golven klinken net als ademhalingen

met je lijf als een vuurtoren kan je

je uitademing van je af zien gaan

tot de inademing je weer verzamelt

zoals golven elkaar komen ophalen aan het strand

dat is waarom mensen aan zee de tijd kwijtraken

Bernke Klein Zandvoort

Open raam

Langs de daken dansen dromen,
zoekend naar een open raam
om bij jou te kunnen komen.

Mooie dromen, fijne dromen.
Grote snelle, kleine slome.
Dromen met en zonder naam.

Dromen die er zelf van dromen
eenmaal in en uit te komen
door jouw openstaande raam.

Bette Westera

onderbreek mij
dwars doorheen de twijfel
neem mijn hart bedachtzaam in uw grip
laat mijn lichaam met het uwe praten
raas mij verloren door begrip

Billie Vos

zwartvoetboomkikker

die een eindje zweven kan
door het dichte woud waar hij van houdt

een bonte valschermspringer,
die onderweg begrepen heeft
dat wie niet vallen wil moet vliegen

Birgit Mijlemans

Opa,

ben jij nou een bejaarde?
Dan wil ik daar ook voor leren.
Altijd teevee kijken, zalig
spitten in de tuin, stappen
met de hond. En altijd tijd
voor mij.

Als jij me als leerling neemt,
word ik vast een bejaarde
in een nieuwe recordtijd.

Daniel Billiet

VOORBIJ

we leerden vooraleer te moeten
achter het voorbedachte aan
gebaande paden, vaste routes
zo verleerden we bestaan
we leven eventjes; beetjes tijd
in een lijf te leen gekregen
wat als we doorheen die eindigheid
voor wat de ziel voedt, leefden?

Derek Otte

Snormachientje

heeft heel weinig nodig
een haartje onderhoud

een dosis snorbenzinebrok
wat slokken water, soms een vis

elke dag
royaal veel aai

en hop, spontaan
schiet Snormachientje aan

jouw warme hand
haar zachte vacht

tevreden kijkt ze op
onmetelijke snorrenkopjeskracht

Diet Groothuis

sap

Ik heb onze namen
met bramen geschreven
op jou,
op jouw huid.
Verf van fruit.
En met mijn vingers vol sap
heb ik net voor de grap
een hartje getekend
in rood
en in blauw.
Dus
wanneer weet ik nou
of wij bij elkaar passen?
Als jij nu besluit
om je nooit meer te wassen.

Edward van de Vendel

Ik zit hier goed

Verhuizen naar de ruimte?
Geen denken aan.
Overal zit je
ver vandaan.

Even wat lenen
bij de burens?

Dat gaat zo
weer jaren duren.

Erik van Os

we houden ons winter warm
met dekentjes, gesprekken
geschater
voor nu is er hier
liefde
de zorgen zijn voor
later

Evangeline Agape

Blijf

Van die dag bleef niet de warmte
in de stenen hangen of de smaak

van salie aan je handen, maar een
onbevangen zwijgen bij het kijken.

Vooraf herinner ik mij de avond-
stilte waarin de tijd leegliep,

het licht verdween. We zwaaiden
laatste stemmen uit en bleven

bij de glazen dralen. Die niet
gestelde vraag. De stilte, het kabaal.

Frouke Arns

Met je armen
en met je benen
kun je zwaaien
en bengelen,
kun je aaien
en strengelen.

Het zijn gebaren
die er toe doen
en je af en toe
bezegelt
met een zoen.

Geert De Kockere

VAREN

vaar je mee in de boot
vaar je mee met de stroom
vaar je mee
van het een naar het ander
langs tranen en lach
door de wind en het water
dan varen we samen
bij dag en bij nacht
dan varen we samen naar later

Hans & Monique Hagen

Oude engel

zij draagt de geschiedenis op haar rug
meer mantel dan vlees
meer ring dan vinger
meer hoed dan haar

ik rasp de eelt van haar ziel
pel haar tot op het bot
tot voorbij de jaren
tot achter het craquelé

vang het licht in haar ogen
vind de zang in haar stem

Herman Leenders

Ijsbeer

Brrrr, dag ijsbeer
in dat koude winterweer.
Snak jij nooit eens naar de zomer?
Languit ligging in het gras,
zwemmen in een warme plas.
De zon op je bleke snoet,
dat doet toch goed?
Of hou je zoveel van de kou,
dat je dat niet wensen zou?

Ine De Volder

Touwtjes

Als de wolken touwtjes hadden
kon ik ze naar beneden trekken

en met ze spelen: kijk ze lijken
op een knuffelbeer, een hondje
met een kwispelstaart, een engel
in de kerstboom met trompet

ze schuiven zomaar door de lucht
steeds zachter en dunner en dan
zijn ze in het blauw verdwenen

dag beer, dag kwispelhondje,
dag kerstengel, tot de volgende keer.

Ineke Holzhaus

Wat helpt het
regen
te voorspellen?
We worden wat
we zijn.

Wie klein is
moet
klein blijven;
te groot
kan nog lastiger
zijn.

J.A. Deelder

Mijn moeder

Soms legde
ik mijn wang tegen haar zachte rug en keek
hoe zij de naald onhandig door de kousen haalde
om nog een winter mee te gaan

Ik wilde
liever niet dat ze de gaten stopte
de ruwe stukken sneden in mijn huid

maar met
mijn hoofd tegen haar zachte rug
en achter mij de schimmen die haar plaagden
wist ik dat zij iets anders dan mijn kleren maakte

Johanna Pas

Lijmen

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een vogeltje.

Een veulentje.

Een varkentje.

Ze zijn gevallen.

Ze braken stuk.

Ik heb ze gelijmd.

't Is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een volentje.

Een veukentje.

Een vargeltje.

Joke van Leeuwen

VERLANGEN

verlangen
gaapt
als een oven
hunkert
naar licht

brood rijst
traag

Jozef Deleu

oorwimpers

omdat een oor
geen wimpers heeft
om het geluid te dimmen

heeft iemand ooit
voor elke stem
het fluisteren bedacht

Kasper Peters

EN DIE MUSSEN

In de vroege avondzon
hippen drie mussen
over ons balkon
en pikken intussen
naar onzichtbare dingen.
Noemen ze hun tjilpen zingen
en liever nog, proberen zij
de musheid te verhogen
tot grotere Musheid, zoals wij
met onze mensheid pogen?

Een doel dat overbodig is,
al prent ik ze graag in
dat hippen heus niet nodig is,
en oorlog evenmin.

Leo Vroman

Als al je vriendjes op vakantie zijn

Hij aait mij met zijn staart
als niemand thuis is om te spelen.
Hij brengt zijn eigen bal
als ik mij groen zit te vervelen.

Hij kruipt tegen me aan
als ik me sip voel en alleen.
Als ik mijn vriendjes mis,
duwt hij zijn kop tegen mijn been.

Hij likt mijn wangen droog
als ik moet huilen dat het giet.
Mijn hond is echt de allerbeste
dokter bij verdriet.

Lizette De Koning

Spiegeling
Zie je mij

Jij zit vast
Ik ben vrij

Maar als ik lach
Dan lach je mee

En als ik dans
Dansen er twee

Spiegeling
Ben je alleen

Kijk dan heel goed
Om je heen

Tot je mij voorbij ziet gaan
Nooit te ver bij je vandaan

Er zijn zoveel ramen
Voor ons samen

schildpad

knar, de stokoude schildpad,
kwam zijn opa tegen.
die wachtte, op de kruising van twee wegen,
gelaten in de regen.
'steek je mee over?' vroeg knar. 'samen met mij?'
'nee', zei opa. 'morgen komt hier een bus voorbij.'

Marc de Bel

zoals alle mensen

heb ik de meeste prijzen op deze wereld
niet gewonnen
heb ik de meeste boeken niet gelezen
er nog minder van geschreven
heb ik de meeste kinderen niet gebaard
de meeste mensen nooit ontmoet
de meesten niet eens gekust

dat stelt mij voor vandaag gerust

Maud Vanhauwaert

wanneer we onze hand voorzichtig op de schouder leggen
komen we erachter dat wij de schouder zijn waarop ons leven rust

we zijn een verlengde van elkaars hartslag
dragen een slinger aan voorouders die elkaar kruisen
zijn een universum dat onmetelijk is

Maureen Ghazal

fragment uit *'Wij zijn ik uit de ander'*

Heel veel

Twee jongetjes oefenen zich
in het leven. 'Ik ben vier jaar',
zegt de ene, 'en jij?'

De ander overdenkt z'n bestaan.
Zijn minieme verleden
en de jaren in het verschiet.

Dan trekt hij ten strijde. 'Ik ben
geen vier', klinkt het. 'Ik ben geen vier.
Maar ik ben heel veel drie.'

Max Temmerman

Er zwemmen walvissen door de stad

ze zingen in lage tonen die niemand hoort
maar ik wil dat je weet dat er gezongen wordt

laten we vreemde talen spreken vandaag
als ik je niet versta, kun je nog alles hebben gezegd

kijk dan: zo onwaarschijnlijk waren we nog nooit

Merel van Slobbe

Geboorte

Nestel je met mij
warm in wol
om dag door nacht
te weven. Slaap
en melk geven.
Alleen nog oog
voor jouw gezicht.
Ogen open
ogen dicht.

Milja Praagman

We weven teder doorzichtige draden langs de perforaties van anderen
en trekken de touwen strak als bij een korset en
wanneer het eerste licht de straten onthult,
zal de stad als één geheel ontwaken,
waar woord en waarheid elkaar raken.

Myriem El-Kaddouri

Ondersteboven

Als je op je kop gaat staan,
dan is onder bovenaan.
Dan is bovenaan juist onder.

Wat een wonder, wat een wonder!

Heb jij dat wel eens gedaan?
Blijf maar op twee benen staan.
Boven boven, onder onder,
lijkt me toch wel wat gezonder!

Nannie Kuiper

Je staat bij het water maar er is geen water.

Je kijkt in licht maar er is geen licht.

Zo sta je in de branding, de zon
stijgt uit de zilverige verte op,

het licht is te fel en uit de verte
komt als een glazen vouw een golf.

Zo totaal spoelt de zon over je heen
en vloeit de golf in een zucht uit.

In licht kijk je maar het is geen licht.

Bij het water sta je maar het is geen water.

Peter Verhelst

Op vakantie

Onze nieuwe auto lijkt groot,
maar als je met het hele gezin
drie weken op vakantie gaat,
moet er zo veel mee:

twee koffers, vier tassen,
een grote tent, een kleine tent,
zes slaapzakken, zes slaapmatten,
twee moeders, twee tweelingzussen,
één ik en één...

Even wordt het spannend:
gaan we wel met het *hele* gezin?

'Gelukt!' roept mama dan.
'Het was even proppen,
maar ook jullie broertje past erin!'

Pim Lammers

En in deze schaamte zijn wij vrij.
Ik denk vandaag aan onze naaktheid
in de hoop dat niemand ooit
het grote gelijk in je ontdekt
onze longen bezet, opvult met honger
of zijn geloof in je plant als een schep.

Als het komt – zet je schrap tegen mij.
Alleen hier, in weerloosheid zijn wij vrij.

Ramsey Nasr
fragment uit 'De dag kan komen'

Fijn

Ik hou niet zo van lieve, lichte vingers
op mijn vel. Voor mij geen poezelig gepiel,
geen spinnenpootjesstrelingen
of muizensnuitjessnuffels.

Maar van knuffels hou ik wel.
Zo stevig en hevig en hecht
dat je me net niet fijnknijpt.

Pas dan valt alles stil
in mijn hoofd.

Reine De Pelseneer

BOREAS

Dit glasraam ontmantelt je
tot zand en gloed
beukt als de jonge zee die

je bent van branding tot breuklijn. In je schulp
hoor je het ruisen van een lichaam. Hierbuiten
waar luisteren ook rillen is

wankel je als de wrakkenkaart die
je bent. Gehavend door storm en stroom
aarzel je

om dan toch woordeloos
het ontstaan van kalk op
je eigen barsten te aaien.

Rhea Cecile

Dromen

Als dromen kunnen vliegen,
zal ik zaadjes voor hen strooien,
een dromenlokker zijn.

Ik zal ze koesteren en voeden
en laat ze dan weer los,
want dromen horen vrij te zijn.

Ze zijn als dieven in de nacht:
ze komen en ze gaan
altijd onverwacht.

Rian Visser

Alsjeblieft.

Laat me
mijn droom volgen.

Maak eerst
de droom wakker,
daarna mij.

Rodaan Al Galidi

Roofvogel

Grijp mij bij de schouders,
toon me de verwoeste stad
in vogelvlucht.

Adopteer mij maar geef
ook hen een kamer:
de woede en wanhoop.

Dat stuk van mij nu voorgoed een
steen in het puin,
in het stof, in de armen van wie
door een wredere wereld
werd gedood.

Stapel mijn bagage niet boven
op zolder

maar open mijn valies
in het midden van de kamer.

Siel Verhanneman

Geheimen

Als ze kroelen in je vacht, spin dan zacht,
geven ze je vis in saus, doe alsof je lacht,
spring bij ze op schoot, ga op vlinderjacht,

want dat zien ze graag, de mensen,
en ... het hoeft alleen maar overdag.

Slaap maar veilig in mijn pootjes,
doe je oogjes pas wijd open
als de kerkklokken twaalf uur slaan,
jij en ik op avontuur gaan:

de geheimen van de poezen in de nacht.

Sjoerd Kuyper

Letterlijk

Je leert al lezen. In ruil voor letters
spuw je melktanden uit.
Ze leunen achterover in hun rode zetels.
Als je kan schrijven, zal je nooit meer vergeten!
hoop je, en stompt me in de maag met dat uitroepteken.

Gedachten zijn niet langer met helium gevuld.
Ze kunnen je niet meer ontglippen.
Wie schrijft die wuift het ongewisse uit.
Een pen wordt een lasso om het wilde mee te vangen.
Je probeert je letters aan de mijne te hangen.

Kind, zelfs als jouw woord tegen het mijne is gekant,
zelfs als je aan de haal gaat met mijn betekenis,
zal ik je blijven lezen.

Weet dat je in je moedertaal
nooit wees kan wezen.

Sofie Verdoodt

Wiegeliedje

Hier in mijn armen
wiegt er een kindje
licht als een pluimpje
van 't gras opgeraapt.

Kom maar eens wiegen.
Kom maar eens aaien.
Kom maar eens kijken
hoe lekker het slaapt.

Stijn De Paepe

Een lichtblauw kleurpotlood

De zon is door de stad gezakt,
de daken gloeien na.
Er brandt iets aan de horizon,
zie ik van waar ik sta.

Ik kijk nog even door het raam
en zie het avondrood.
Dan ga ik slapen en ik droom
een lichtblauw kleurpotlood.

En in de morgen is het donker
stilletjes weggegaan.
De lucht is licht en heel misschien
heb ik dat wel gedaan.

Ted Van Lieshout

Snaarinstrument

Die gaten in gitaren

Je weet wel onder de snaren

Dienen niet enkel voor de klank

Maar ook voor het bewaren

Van flesjes water of andere drank

Want van het spelen op gitaren

Van het tokkelen op die snaren

Krijg je verschrikkelijk veel dorst

En door een flesje in dat gat te bewaren

Wordt er nooit op het podium gemorst

Als je dus ooit eens staat te staren

Naar gitaristen die hun klusje klaren

En je hebt een droge keel

Vraag dan wat water uit hun gitaren

Met wat geluk hebben ze een flesje te veel

Thomas Renders

Geluk

Geluk dat is geen kathedraal
misschien een klein kapelletje
geen kermis luid en kolossaal
misschien een carrouselletje
geluk is geen zomer van smetteloos blauw
maar nu en dan een zonnetje
geluk dat is geen zeppelin
't is hooguit 'n ballonnetje.

Toon Hermans

kapelaanstraat

broze wolken zweven treurig
op windvlagen van verlangen
de lucht is blauw doch ijzig
zomerzon noch winterlicht
jij bent nergens te bespeuren
als je ondergaat
is er hoop
en waar hoop is
 dat weet je wel
is er iets gebeurd?
het leek net of je
ver boven deze stad
op de wolken lag te slapen

Zindzi Tillot Owusu